

BESTE SPORTVRIEND, SPORTVRIENDIN,

Wil je GRAAG VOETBALLEN? Wil je GRAAG de NIEUWE Eden HAZARD, Dries MERTENS of Imke COURTOIS worden ? Wil je graag samen met andere vriendjes en vriendinnetjes leren voetballen? DAN BEN JIJ DE SPORTIEVE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN!



Wist je trouwens dat...

- **Buiten voetbal** spelen met je vrienden/vriendinnen **super leuk** is en **veel véél gezonder als tokkelen op de Ipad / Playstation...**
- In onze club **iedereen** heel hartelijk welkom is, of je nu het talent van Ronaldo hebt of gewoon graag buiten wilt spelen, lopen, springen, sjotten met je vrienden/vriendinnen...
- Je in voetbal leert om **samen te (willen) winnen, maar ook samen te (kunnen) verliezen...**
- We in SK Meldert de voorbije jaren een **sterk groeiend aantal jeugdleden (én -gediplomeerde -jeugdtrainers)** hebben mogen verwelkomen
- Voetbal zeker ook een sport voor onze **meisjes** is, met het voorbeeld van onze Red Flames nationale ploeg die deze zomer voor het eerst op een EK zullen spelen
- We dankzij de jeugdvoetbalsamenwerking met KVV Lummen iedereen (ook de hogere leeftijden) een ploeg kunnen aanbieden zodat ze ook als tieners steeds kunnen blijven voetballen in hun vriendengroep
- We in Meldert binnenkort zicht hebben op een mooie **nieuwe accommodatie** (kantine/kleedkamers/jeugdterreinen), die de beleving rond onze mooie familiale club nog meer elan zal geven

Om iedereen de kans te geven om de mooie voetbalsport en onze toffe club te leren kennen, organiseren we in mei **3 gratis demotrainingen**. Deze vinden plaats op:

- **zaterdag 13 mei 2017: 10u-11u**
- **maandag 22 mei 2017: 18u-19u**
- **woensdag 31 mei 2017: 18u-19u**

Telkens op de **voetbalvelden van SK Meldert, Pastorijstraat-Geenmeerstraat**

Als je **geboren bent in 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, enz....** ben je heel hartelijk welkom ook natuurlijk de kinderen die al lid zijn, en het voorbije jaar reeds voetbaltrainingen gedaan hebben, zien we heel graag op onze demotrainingen, zij mogen hun nieuwe vriendjes/vriendinnetjes 'meetrokken' bij hun eerste stapjes in de voetbalwereld.

Geef dit briefje zo snel mogelijk aan je ouders. Zo kunnen zij ons op de hoogte brengen dat jij graag eens zou willen voetballen bij een toffe voetbalclub (sportieve outfit is voldoende).

Verdere info kan steeds verkregen worden bij Tim Belien (tim.belien@gmail.com; 0479/781634) of Hans Suffeleers (hans.suffeleers@telenet.be)

Hopelijk tot dan, op één of meerdere van onze demodagen!

PS: als je een opa/oma hebt die jou ook graag ziet voetballen, nodig hem/haar dan zeker ook uit om te komen supporteren op deze demotrainingen

